



MEDEDELINGEN BESTUUR

- **9 september 25 jaar Service Gilde Landgraaf vanaf 14.00 uur in het Burgerhoes.**
- 19 september vergadering DB.
- 21 september Landelijke Gildedag in museum De Delft in Rotterdam.
- 29 september vergadering AB.
- 10 oktober vergadering DB.
- **Herfstvakantie, het kantoor is gesloten van 13 oktober t/m 22 oktober.**

NOG MEER BESTUUR

In memoriam Bert Janssen

Na het overlijden van Wynand van Dael op 31 maart 2017 kreeg ons Gilde op 9 augustus een tweede klap te verwerken: het overlijden van onze voorzitter Bert Janssen. Hieronder een herinnering aan Bert geschreven door Jan Bonten, bestuurslid en jarenlang politiek samenwerkend met Bert.



In 1992 kende de gemeente Landgraaf een bestuurlijk hectische periode. Twee wethouders waren afgetreden in verband met corruptiebeschuldigingen in het kader van wat de Vriendenrepubliek is gaan heten. Er was een soort noodcoalitie gevormd, burgemeester Hans Coenders maakte zijn vertrek bekend en nu zou er dus ook nog een nieuwe burgemeester komen. In het politieke vacuüm kwam tot veler verrassing de naam van Bert Janssen uit de hoed. Ik weet nog goed dat ik het bericht van zijn benoeming via de radio vernam. Dat waren nog eens andere tijden. De benoemingsprocedure was strikt vertrouwelijk verlopen. (De vertrouwens-

commissie onder leiding van wethouder Thei Gybels communiceerde nog rechtstreeks met de Commissaris van de Koningin.) Na een telefoontje met de gemeente Echt vernam ik Berts adres en vertrok met een fles wijn naar Echt. Daar vond mijn eerste ontmoeting met Bert plaats. Hij heeft mij daar nog vaak aan herinnerd. Ik bleek de eerste te zijn die hem kwam feliciteren. Per 1 januari 1993 kon hij aan de slag als tweede burgemeester van Landgraaf. Samen met zijn onafscheidelijke José.

Daarna heb ik hem beter leren kennen in mijn rollen als raadslid, wethouder en burger. Bert was een stevige bestuurder, wist van doorpakken en inspireren. Gaf ruimte en greep in waar dat nodig was. Ik heb het vaker gezegd: Bert was een échte burgemeester.

En ja, hij was lid van de PvdA, van mijn partij. Daar liep hij niet mee te koop, hij was niet bepaald een partijtigger. Maar in alle gesprekken die ik met hem had, gaf hij blijk van zijn betrokkenheid bij zijn PvdA.

De samenwerking met hem en de ook veel te vroeg gestorven wethouder Thei Gybels zal ik nooit vergeten. Bert was ook aanhanger van de verheffingsmoraal. Landgraaf kwalitatief beter maken. Dit bewees hij met zijn liefde voor Theater Landgraaf en het Poëziefestival. De ruimte die hij gaf aan initiatieven zoals Pinkpop, Mondo Verde en Snowworld. Voor de bouw van het Burgerhoes, het huidige thuis van ons Service Gilde, gaf hij de eerste aanzet met het rond krijgen van een voorbereidingskrediet. Na zijn pensionering op 1 oktober 2010 bleef hij zich maatschappelijk inzetten voor Landgraafse zaken.

Toen hij mij als voorzitter van Service Gilde Landgraaf vroeg of ik wilde toetreden tot het bestuur, kon ik niet weigeren. Ik kreeg een rol als vertegenwoordiger van de Limburgse Gilden in de Raad van Afgevaardigden van Gilde Nederland. Ook mag ik uit dien hoofde meedraaien in het periodiek overleg van de Limburgse Gilden. Bert was voorzitter van dat overleg. Hij genoot daar groot respect. Bij mij nog eens extra omdat hij meestal als chauffeur optrad.

Bert was wars van kapsones. Als oud-burgemeester was hij bijvoorbeeld ook bereid om bij het project MultiCultuur als chauffeur docenten met een andere culturele



achtergrond thuis op te halen, naar de scholen te brengen en daarna ook weer thuis af te leveren.

Op 9 september viert het Service Gilde zijn 25-jarig bestaan. Bij dat jubileum zullen we voorzitter Bert node missen.

Eind juni zag de wereld er voor Bert nog heel anders uit. Hij stond aan de vooravond van de vervanging van een hartklep. Bij een routinescan voorafgaande aan die operatie werd geconstateerd dat er in zijn lichaam meer aan de hand was. Na een kort ziekbed is hij op 9 augustus overleden.

Bert was een enorm liefhebber van wijn, een kenner bij uitstek. Hij leverde aan een aantal mensen jaarlijks de Grand Barrail. Bij ons thuis noemen wij die wijn: de *burgemeester*. Mijn voorraad is intussen op. Op één fles na.
Jan Bonten

MEDEWERKERS

In het nieuwe seizoen dat in september start zal de heer Jo Koumans de laatste keer als coördinator de cursussen Italiaans en Spaans openen. Ook Rik Maenen stopt als coördinator Germaanse talen. Jo wordt opgevolgd door Bert van der Linden die de Franse cursussen voor zijn rekening gaat nemen. Italiaans en Spaans zal Jeanne Peeters (voorheen coördinator Frans) gaan doen en de taken van Rik worden overgenomen door Marjo Frings.

Op kantoor zijn de dames Philo Bruls en Astrid van 't Hof gestopt, omdat zij een nieuwe baan hebben gevonden. Dames, hartelijk dank voor jullie inzet en het bestuur wenst jullie veel succes in de nieuwe werkring.

NIEUWS OVER CURSUSSEN TALEN



De heer van Kraaikamp begint weer met een groep beginners aan een cursus Italiaans. Er zijn nog plekken vrij. Als u tijd en zin heeft om

deze prachtige taal te leren, neem dan contact op met kantoor of kijk op de website. De lessen zijn op dinsdag van 12.30 tot 14.00 uur.

Er is ook nog plek bij een cursus Frans voor beginners op donderdag van 12.30 tot 14.00 uur.



CREATIEVE WORKSHOPS

Gekleed en wel

Er zijn nog een paar plaatsen vrij, met name bij de cursus op donderdagmorgen.

Boekbinden

In het najaar starten we bij voldoende deelname een cursus boekbinden voor beginners. Op vrijdag van 13.00 tot 15.00 uur.

Kalligrafie

Vanaf donderdag 21 september a.s. kunt u deelnemen aan een cursus kalligrafie, van 15.00 tot 17.00 uur.

OVERIGE CURSUSSEN/WORKSHOPS



Bridge

Nieuwe cursus voor beginners: elke dinsdag van 12.00 tot 14.00 uur. In totaal 11 lessen, start op 12 september a.s.

Herhalingscursus van zes lessen start op 28 november, ook telkens op dinsdag van 9.30 tot 11.30 uur.

OPEN DAG EN 25-JARIG JUBILEUM

Programma 9 september Service Gilde Landgraaf



Zie volgende pagina!



\
Programma 9 september Service Gilde Landgraaf

14.00 uur	Ontvangst gasten.
14.00 – 17.00 uur	Tentoonstelling van werken van de cursisten schildercursus.
14.15 uur	Opening van de Open Dag.
14.15 – 16.45 uur	Presentaties van Chinees schilderen, boekbinden, kalligrafie, mindfulness en MultiCultuur.
15.00 – 15.30 uur	Officieel gedeelte met toespraak door Jan Bonten, vicevoorzitter Gilde Landgraaf en anderen. Inleiding en uitreiking van de jubileumboeken aan de medeoprichter van Gilde Landgraaf de heer G. Mol, de burgemeester van Landgraaf mr. R.J.H. Vlecken en aan een vrijwilligster van het Gilde door Pierre Kusters.
15.30 uur	Jubileumboeken worden uitgereikt aan docenten en vrijwilligers.
16.45 uur	Afsluiting Open Dag.

