

---

**NIEUWSBRIEF GILDE LANDGRAAF nummer 7-2024**  
**bezoekersadres: Burgerhoes, Sweelinckplein 1 tel: 045 569 56 80**  
[www.gildelandgraaf.nl](http://www.gildelandgraaf.nl)

---

## BESTUUR

De samenstelling van het bestuur is per 1 oktober gewijzigd. Rik Maenen en Theo Nijdam zijn na vele jaren bestuurslidmaatschap afgetreden en er is een nieuw voorzitter benoemd: John Ringens. Hieronder stelt hij zich voor.

## NIEUWE VOORZITTER



Mag ik me even voorstellen. In 1954 geboren in Brunssum en sinds mijn tweede levensjaar woonachtig in Landgraaf. Aanvankelijk in Waubach (mijn ouders runden in de Kerkstraat een groentewinkel) en sinds 1994 in Nieuwenhagen.

Als rechtgeaarde Waubachse jongen heb ik altijd brede belangstelling gehad voor veel wat zich in onze lokale gemeenschap afspeelde. Ik was vroeger lid van Jong Nederland, voetbalclub Waubach, de tennisclub, studentenclub Romano Guardini, carnavalsvereniging de Jong Geetebök, etc. Helaas kon ik hier tijdens mijn

beroepsmatige leven nauwelijks nog vervolg aan geven. Ik had er simpelweg geen tijd meer voor.

Na de middelbare school en na mijn militaire dienstperiode studeerde ik aan de Katholieke Sociale Academie in Sittard en vervolgens aan de Voortgezette Sociaal Pedagogische Opleiding in Nijmegen. In 1978 werd ik benoemd tot directeur van de Stichting Kinderdagverblijven Oostelijke Mijnstreek. Aansluitend mocht ik van 1985-1997 als medeoprichter van de Stichting Kinderopvang Humanitas in ruim 75 gemeenten door geheel Nederland bouwen aan een forse uitbreiding van de kinderopvang. Vervolgens heb ik van 1998-2017 op verzoek van Rijksoverheid, Vereniging Nederlandse Gemeenten en enkele werkgeversorganisaties als directeur/bestuurder gewerkt voor het landelijke opererende Waarborgfonds Kinderopvang en Kenniscentrum Huisvesting Kinderopvang & Onderwijs.

Na een lange carrière met heel veel reiskilometers besloot ik in 2017 met vervroegd pensioen te gaan. In datzelfde jaar werd ik vervolgens benoemd tot tijdelijk wethouder in onze mooie gemeente Landgraaf. Medio 2018 ben ik definitief met pensioen gegaan en sindsdien heb ik nevenbij wel nog verschillende bestuurlijke en adviserende functies vervuld (hoofdzakelijk in het zuiden van het land). Momenteel ben ik nog actief als bestuurslid van de SMK (muziekschool Kerkrade, Landgraaf, Brunssum), als voorzitter van de Adviesraad Duurzaam Landgraaf en als lid van de Ledenraad van de Rabobank.

In de afgelopen jaren heb ik kennis mogen maken met het Service Gilde Landgraaf. Al snel raakte ik onder de indruk van de grote hoeveelheid activiteiten die door het Gilde worden aangeboden. Ik ben overtuigd geraakt van het belang van het Gilde voor onze samenleving. Niet alleen voor Landgraaf, maar zeker ook voor vrijwel alle omliggende

gemeenten. Ik verheug me zeer om samen met de vele deskundige en enthousiaste vrijwilligers die al heel lang bij het Gilde betrokken zijn, aan de slag te gaan om de organisatie te versterken en verder te ontwikkelen. De vele mensen waar we het voor doen, verdienen dat.

**John Ringens**

## RABO SUPPORT ACTIE

Het bestuur dankt iedereen heel hartelijk voor het meedoen aan de Rabo Support Actie. De actie heeft € 277,88 opgebracht!



## MEDEDELINGEN BESTUUR VACATURES

Service Gilde Landgraaf is nog altijd op zoek naar:

**Docenten Frans, Italiaans en Spaans.**



**Ook zoeken we nog een vrijwilliger die de websites bijhoudt en die verantwoordelijk wil zijn voor alle PR activiteiten.**

## MEDEWERKERSDAG WOENSDAG 2 OKTOBER

Om 13.45 uur verzamelden zich een dertigtal medewerkers bij de Club de Pétanque aan de Varenbeukerweg te Heerlen. Vrijwilligers van de club verwelkomden ons in de kantine. Eerst was er koffie of thee met een stuk vlaai.

Daarna werden de regels van het spel uitgelegd en werden tweetallen gevormd. Op de binnenbanen van het complex speelden we drie partijen. Elke partij gaat tot dertien punten en uiteraard kan er maar een winnende partij zijn.

Na afloop genoten we van een heerlijk buffet met o.a. salades, aardappelsalade op Limburgse wijze, vis en warm vlees. Daarna volgde nog de prijsuitreiking, met een 'poedelprijs', een derde, tweede en eerste plaats. Met als absolute kampioen ... Jeanne Peeters. Dank aan de organisatoren Helly, Jeanne en Rik, voor de heel geslaagde middag.



Nog meer foto's staan op de website [www.gildelandgraaf.nl](http://www.gildelandgraaf.nl)

## GILDE PODIUM 24 SEPTEMBER 2024

Op dinsdag 24 september waren 92 bezoekers aanwezig bij de lezing: 'Verhalen langs de grens; de langzame bevrijding van Limburg 1944/45'.

De lezing werd georganiseerd in het kader van '80 jaar bevrijding'. Martin van der Weerden nam ons mee in de tragische en soms verrassende gebeurtenissen die zich afspeelden tijdens de lange bevrijding van Limburg. Twan Brouns vertelde over het drama dat zich vlak na de bevrijding in Leenhof afspeelde. De verhalen van Martin en Twan werden muzikaal ondersteund door William Charlier. Hij speelde en zong o.a. Lili Marleen, Knocking on Heaven's Door en Brothers in Arms. We kunnen terugkijken op een boeiende en geslaagde avond.



## GILDE PODIUM 8 OKTOBER 2024

In samenwerking met de bibliotheek Landgraaf en de Vrije Akademie Parkstad organiseerde het Gilde een lezing over Andy Warhol naar aanleiding van de expositie in Schunck Heerlen.

Op een boeiende manier vertelde Luc Laudy over het leven en ontwikkeling van Andy als kunstenaar. Aan bod kwamen achtereenvolgens zijn jeugd jaren in Pittsburgh, zijn pruiken die hij droeg, de blikjes, flessen, modetekeningen en schoenen. Het bekendst is Warhol om zijn zeefdrukken van prominente personen. De zogenaamde objets trouvés, pop-art, time-capsules, platenhoezen en de ongeveer 650 films maakten deel uit van zijn omvangrijke werk.

Een aanslag op zijn leven liet hem de eindigheid en zinloosheid ervan inzien. Een thema dat leidt naar de titel van de tentoonstelling Vanitas. Zo leerden de 87 bezoekers op een andere manier kijken naar de tentoongestelde werken.

Als afsluiting van de zeer interessante lezing liet Luc ons een fragment zien en beluisteren van David Bowie uit 1971 waarin Andy Warhol werd 'toegezongen'.



## CURSUSSEN/WORKSHOP

### **Twee Meditatie workshops in het najaar bij Service Gilde Landgraaf**

De meditaties worden geleid door mevr. Bergers. Zij is reeds jarenlang bekend met mediteren en het begeleiden van vaste meditatie groepen.

#### **1. Samen Mediteren**

Voor hen, die bekend zijn met mediteren en tezamen met anderen willen mediteren. Bij deze drie bijeenkomsten ligt het accent op: het uitwisselen van gedachten en ervaringen.

**Data: dinsdag 29 oktober, 5 en 12 november.**

**Tijd: 10.00 tot 12.00 uur.**

Plaats: Burgerhoes, Sweelinckplein 1, 6371 LB, Landgraaf

De bijdrage voor deze drie bijeenkomsten is € 15



#### **2. Meditatie op de donderdagavond**

Deze drie bijeenkomsten zijn zeer geschikt voor Beginners.

Op een laagdrempelige wijze kan men kennismaken met verschillende vormen van meditatie. Meditatie kan leiden tot o.a. meer rust in het hoofd, zelfinzicht, een verrijking in deze drukke tijden. Voor een ieder is dit een persoonlijke ervaring. Er worden geen ingewikkelde of ingespannen houdingen aangenomen.

Deze laagdrempelige bijeenkomsten zijn voor iedereen toegankelijk. Vooropleiding is niet noodzakelijk; alleen een open mind!!

**Data: donderdag 31 oktober, 7 en 14 november.**

**Tijd: 18.30 tot 20.00 uur.**

Plaats: Burgerhoes, Sweelinckplein 1, 6371 LB, Landgraaf

De bijdrage voor deze drie bijeenkomsten is € 15

Aanmelden voor Samen mediteren en/of Meditatie op donderdag is verplicht: via [gildelandgraaf@gmail.com](mailto:gildelandgraaf@gmail.com)

Of telefonisch 045-569 5680 maandag t/m woensdag: tussen 9.30 en 12.00 u.

**De locatie is rolstoeltoegankelijk en er is een invalidentoilet aanwezig.**

## RONDLEIDING EN LEZING

### **Hei rüchse d'r Sjtub noch**

Enkele weken geleden bezocht ik de tweedehands boekenzaak van de Heemkundevereniging de Laethof in Eygelshoven. Eygelshoven huisvestte tot 1986 de steenkolenmijn Laura en in 1974 ging hier de laatste Nederlandse steenkolenmijn, de Julia, dicht.

Maar het verleden wordt hier nog gekoesterd, want tot mijn stomme verbazing trof ik op de bovenste verdieping van de Heemkundevereniging een klein, maar fantastisch mijnmuseum aan waarin de sfeer van de oude 'Koel' nog prima geconserveerd was.

Mijn eerste reactie naar mijn metgezellen was dan ook 'Hei rüchse d'r Sjtub noch' (hier ruik je het oude mijnstof nog), die geur riep nostalgische herinneringen bij mij op.

In samenwerking met de Heemkundevereniging organiseert Het Service Gilde Landgraaf op **donderdag 28 november om 13.30 uur** een lezing over de koel (de mijn) en een bezichtiging van het mijnmuseum in de 'Laethof' aan de Putstraat 17 in Eyselshoven. De lezing wordt verzorgd door de beheerder van het mijnmuseum dhr. John Coervers en duurt, inclusief de bezichtiging, ongeveer twee uur. De kosten zijn, inclusief kaffe en Limburgse vlaam, 10 euro die u ter plekke betaalt.

U kunt zich **vóór vrijdag 15 november** aanmelden bij het Service Gilde Landgraaf;

[gildelandgraaf@gmail.com](mailto:gildelandgraaf@gmail.com)

Of telefonisch op maandag-dinsdag-woensdagochtend tussen 9.30 en 12.00 uur;

045 569 56 80

**Rik Maenen**

## VERSLAG WORKSHOP PORSELEIN STIPPEN

Op woensdagmiddag 9 oktober jl. hebben zeven enthousiaste dames een workshop porselein stippen gevolgd o.l.v. mevr. Yvonne Kokkelkoren.

Na enige uitleg en het maken van een probeersel, begon iedereen geconcentreerd aan een eigen creatie.

De resultaten ziet u op de foto en de reacties na afloop waren: "Wat heb ik een leuke middag gehad" of "Ik wil hiermee wel verder gaan".

Die mogelijkheid gaat er wellicht ook komen begin 2025. Houd u de website en de Nieuwsbrief van het Service Gilde in de gaten!

**Jeanne Peeters**



## WANDELEN 1



### Wandelen met het Service Gilde Landgraaf

Op donderdag 24 oktober a.s. organiseert Service Gilde Landgraaf weer een wandeling met het thema 'HEERLYCKheyt Schaesberg'. Dit keer staat de geschiedenis van Schaesberg centraal.

De themawandeling begint bij de Petrus en Pauluskerk en komt achtereenvolgens langs de Leenderkapel, hoeve Leenhof, de kasteelruïne, de Barbara kapel in Palemig en de Kakertshoeve. Op de historische plekken zullen gidsen vertellen over de geschiedenis van de gebouwen. **Met deze maal op het eindpunt de unieke gelegenheid de grafkelder te bezoeken!**

De wandeling start om 09.00 uur op de parkeerplaats van de Schaesbergerhof, Hoofdstraat, Schaesberg, Landgraaf tegenover de voornoemde kerk. De wandeling is ongeveer 6,5 km lang.

Tijdige aanmelding bij het Gilde (email [gildelandgraaf@gmail.com](mailto:gildelandgraaf@gmail.com))

is aan te raden in verband met de beperkte deelname.

Deelname is kosteloos; een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Ook in slechte weersomstandigheden, met uitzondering van stortregen, gaat de wandeling door.

## WANDELEN 2

### Themawandeling Brunssummerheide 26-09-2024.

Veertien wandelaars meldden zich bij gids Herman Langen op deze bewolkte donderdagmorgen bij de Heemtuin 'in de Struiken' aan de rand van de Brunssummerheide. Volgens de weersvoorspelling blijft het 's morgens droog. Dus welgemoed op pad. Herman heeft hier lang in de heemtuin als vrijwilliger gewerkt. Hij vertelt uitgebreid over de tuin, het ontstaan ervan en de nauwe band met het mijnverleden. Nog steeds zorgen vrijwilligers voor het onderhoud van de tuin bij de bron van de Venbeek. Tot genoegen van de vrijwilligers en de bezoekers van de heemtuin. Helaas zijn de poortjes, die toegang bieden tot het heidegebied gesloten, maar zoals Herman het uitdrukt, "voor een omweg van 5 minuten betaal je geen cent meer".



We leren van Herman veel over de bruinkoolwinning van weleer en de vulling van gaten in het landschap met mijnsteen en zand. Hij laat foto's zien van de vroegere activiteiten. Met z'n allen zijn we verbaasd over het herstel van het landschap in relatief korte tijd. Nu heeft de natuur weer bezit van het gebied genomen. We zien o.a. robinia en gaspeldoorn als inmiddels ingeburgerde planten. Herman weet er alles van. Bij de 'koffiepoel', die zijn naam ontleent aan het donkere water en de bruinkool die er gedolven is, nemen de wandelaars een pad dat leidt naar de zandvlakte, die de wandelaars als recreanten in de regio welbekend is. Maar eerst heeft Herman nog een quizvraag. "Kunnen bomen verliefd zijn?" vraagt hij. Het antwoord van hem is "ja, langs het pad kun je het zien". En jawel, weldra zien we een berk en een grove den, omstrengeld in een innige omhelzing.

De sporen van de aardbeving op 13 april 1997 zijn nog als plooiën in de bodem waarneembaar in het landschap. Over de poel bij de bronnen van de Rode Beek is onlangs door Natuurmonumenten een houten brug gemaakt, die niet alleen het water overspant, maar ook de oevers met kwetsbare beplanting. Herman wijst op de zonnedauw, het kleine

plantje dat het presteert om vliegjes te vangen en ze als voedsel te verteren. We steken de zandvlakte over en gaan op de terugweg naar de heemtuin. Een regenbui barst boven de wandelaars los. Niet verwacht en toch gekregen.

We bewonderen nog de vennen aan de voet van Schrieversheide voordat we door het dennenbos teruglopen naar de heemtuin. Doornat nemen we daar afscheid van elkaar. De helft van de vrije gave van de wandelaars wordt gedoneerd aan de organisatie van de heemtuin. Vrijwel onbekende paden aan de rand van de Brunsummerheide, met inbegrip van de heemtuin, zijn nu weer bekender geworden. Tot onverdeeld genoegen van de wandelaars.

*Pierre Kusters.*

---

**NIEUWSBRIEF Gilde Landgraaf nummer 7-2024**

**bezoekersadres: Burgerhoes, Sweelinckplein 1 tel: 045 569 56 80**

**[www.gildelandgraaf.nl](http://www.gildelandgraaf.nl)**

---